

Familie Knol

Spanje



Lieve vrienden en familie,

Wat zijn we blij om jullie weer op de hoogte te brengen van wat God doet in Spanje! We vervelen ons niet! Er wordt niet alleen veel gebeden in diverse groepen, maar we mochten genezingen meemaken, ons huis openstellen, helende huwelijk sessies meemaken en levens veranderende coaching sessies leiden. Een voor ons “nieuw” echtpaar (dat Jezus nog niet kent) roept onze hulp in voor hun huwelijk en een andere vrouw is gestart met individuele gesprekken omdat ze vastloopt en merkt dat God in haar een proces van heling en verandering is begonnen. We mochten weer een boodschap van hoop delen met Amerikaanse studenten in Sevilla en hen inspireren om te vertrouwen op Gods plan voor hun leven. En terwijl we druk bezig zijn, komen er nog meer aanvragen binnen voor discipelschap. Het is echt oogsttijd!



Gastvrijheid

“Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.” Hebreëen 13 v 2

De familie Noya, een jong reizigersgezin bracht onverwachts een paar dagen bij ons door. We ontmoetten hen op een zondag in de kerk en we wisselden telefoonnummers uit. Een week later kwamen ze bij ons eten, en iets wat in eerste instantie op een middagbezoek leek, liep uit op een vierdaagse logeerpartij. Het was een voorrecht om zo met elkaar het geloof te delen, getuigenissen uit te wisselen van wat Jezus doet in en door onze levens heen en om ons huis zo te kunnen openen voor broers en zussen in geloof! Het blijft wonderlijk hoe snel je je thuis voelt bij mensen die Jezus ook van harte liefhebben. Het voelt als familie.

Het volgende appje kwam na hun vertrek binnen: *“We wilden even zeggen dat we hier helemaal aan het nagenieten zijn van onze tijd bij jullie. Jullie zijn echt erg tot zegen geweest voor ons.”* Wederom danken we de Grote Regisseur die weet voor wie we een thuis kunnen zijn.

Nacht van gebed

Wij geloven dat er veel occulte activiteiten plaatsvinden in dit land en we zien veel onwetendheid bij de bevolking. Wij geloven dat Halloween ook zo'n occult feest is dat deuren openzet naar duistere machten. We hebben, voor de derde keer sinds we hier wonen, een nacht van gebed in ons huis georganiseerd op 31 oktober. In verschillende gebedsblokken werd er gebeden en gezongen! Herinneren jullie je twee jaar geleden nog? Een 18-jarige jongen werd vermoord in het parkje vlakbij ons huis in die nacht. Sindsdien is door de burgemeester een verbod in ons dorp op het publiekelijk vieren van Halloween! Wat een gebedsverhooring! Bidden helpt, we zijn een lichtbaken en brengen een boodschap van leven! Prijs God!



Madres que oran "Moeders die bidden"

Op maandagochtend komt er een vijftal vrouwen bij elkaar om te bidden voor de kinderen, de jongeren, de scholen, de leraren en het dorp! Elke week zijn er getuigenissen van verhoorde gebeden!

Vrouwengroep groeit enorm!

De vrouwengroep uit het dorp is nu zo gegroeid dat we niet meer "de vrouwen van Palomares" heten, maar de vrouwen van de Aljarafe. Aljarafe is de naam van de streek en omvat heel veel dorpen om Palomares heen. Elke keer komen er nieuwe vrouwen bij en we merken ook groei in verlangen om Jezus uit te dragen en om samen te strijden

in gebed. De oudste vrouw uit de groep werd opeens onwel tijdens een ochtend, we besloten op dat moment gelijk voor haar te bidden! Na het gebed zakten haar klachten af en voelde ze zich beter! Een van de vrouwen belde me op na de vrouwengroep en vroeg of ik haar wil discipelen. Ze heeft een enorme honger naar geestelijke groei en wil daarbij graag hulp! Ze had ervoor gebeden en God had Hannekes naam in gedachten gebracht. En zo brengt God steeds mensen op ons pad die verlangend zijn en dat maakt ons zo blij!

Op 1 november hadden we voor het eerst alle vrouwen en hun gezinnen uitgenodigd voor een BBQ in het bos en er waren 65 personen in totaal! Hoe bijzonder om te zien dat deze groep steeds blijft groeien en dat we dat zo samen konden vieren. We koesteren grootse plannen om volgend jaar een weekend te organiseren waarin alle gezinnen kunnen komen voor een retraite.

Onderwijs geven

Henk mag geregeld onderwijs geven aan broers en zussen in geloof! Dit is één van de manieren waarop God ons gebruikt en gelegenheden geeft om het evangelie te delen. We richten ons voornamelijk op het praktisch toepassen van de Bijbelse principes. Er is in Spanje ook een nood onder christenen, dat voortkomt uit eenzijdige interpretaties van Gods woord en wat leidt tot wetticisme. Wij verlangen





ernaar dat mensenlevens veranderen doordat ze de genade en liefde van de Here Jezus gaan zien en ervaren, waardoor het verlangen groeit naar een heilig leven leiden!

Maar er is ook strijd en moeite

“De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen” Psalm 46v11

Wanneer we overwinningen zien en er geoogst wordt, zit de tegenstander niet stil. Toch geven we hem zo min mogelijk ruimte en willen we niet afgeleid worden van het mooie waarmee God bezig is. We vragen jullie om vooral te blijven bidden voor ons, opdat we standhouden, de listen van de tegenstander herkennen en dat we altijd de focus op Jezus houden: de enige Overwinnaar!

Voor de tweede keer werd er een poes van ons doodgereden terwijl we naar een conferentie waren en onze hond Missey is al maanden ziek. In november is ze alweer tien jaar geworden! Ook hadden we geregeld geestelijke strijd, strijd in ons denken en de laatste maanden strijd in de kerk. We spreken er heel open over met elkaar als echtpaar en met ons gezin. We worden hier uiteindelijk allemaal sterker van, omdat we leren dat dit nu eenmaal onderdeel is van een leven voor en met Jezus!

Voor wat de kerk betreft hebben we helaas moeten concluderen dat we niet verder kunnen samenwerken met het leiderschap. Na veel gebed en beraad hebben we besloten om eind van dit jaar afscheid te nemen. Dank voor al jullie gebeden in dit proces, we hebben gestreden maar nu mogen we dit gaan loslaten. We ervaren vrede in het besluit en nemen in vrede afscheid van elkaar. Ook al is het verdrietig, we kijken heel dankbaar terug op een mooie tijd. We zien ook uit naar welke nieuwe deuren zullen opengaan, want dat is hoe het werkt, God heeft weer nieuwe plannen en daar vertrouwen wij op.

Dank!

Zo aan het eind van 2024 willen we jullie allemaal bedanken voor jullie onvoorwaardelijke steun, aanmoedigingen en gebed! We zien met jullie uit naar wat God zal doen in 2025, één ding staat vast, *“we kunnen alle dingen aan in Christus die ons kracht geeft”*, Fil. 4:13.

We wensen jullie allen Gods vrede toe!

**Henk, Hanneke, Aliza,
Senna, Yaella en Célia**