

"En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken."

Prediker 4:12



Lieve vrienden,

Hoog tijd om jullie weer eens op de hoogte te stellen over ons leven en werk. De afgelopen zomer stond in het teken van reizen en bijzondere vieringen.

We hebben ruim 8000 km per auto afgelegd in zes weken tijd. We willen daarom graag deze brief beginnen met dankbaarheid. De auto heeft het perfect gedaan, we werden financieel voorzien (Yahweh Jireh: God voorziet), we mochten logeren in huizen van familie en vrienden en we hebben talloze mooie ontmoetingen mogen hebben met o.a. ook sommigen van jullie! DANK HIERVOOR! We ontvangen het als van onze Hemelse Vader, die altijd precies weet wat Zijn kinderen nodig hebben.

Na zoveel bezoeken en reizen zijn we nu ook blij om weer thuis te zijn in Spanje en dat we nu weer in het "normale" ritme kunnen komen. Uiteraard missen we de mensen uit Nederland, maar dat is nu eenmaal een feit en daar leren we steeds beter mee om te gaan.

"En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken." (Prediker 4:12)

Hannekes ouders vierden deze zomer met het hele gezin hun 50-jarig huwelijk! Een halve camping werd afgehuurd voor een veertigtal nageslacht die verspreid wonen over een zestal landen, bijzonder dat we elkaar zo nu toch weer eens konden ontmoeten! Een viering van 50 jaar trouw en liefde dwars door de stormen van het leven. Wat een voorbeeld van liefde maar ook van trouw en geloof. Deze zomer waren wij 23 jaar getrouwd op 3 augustus en zo hopen we



weerzien van vrienden

het voorbeeld van onze ouders en schoonouders (die vorig jaar 50 jaar getrouwd waren) te volgen, tot eer van God, en ter getuigenis van Zijn goedheid.

Na deze viering, reisden we naar Nederland, waar we het huwelijk van Boaz met Noa mochten meemaken! Het huwelijk is zo'n prachtig, door God bedacht, concept. Henk leidde de huwelijksceremonie door aan te halen dat de Bijbel begint met het verbond tussen Adam en Eva en eindigt met het samenkomen van Jezus Christus met de gemeente: de bruid. Het was een bijzondere dag, en we danken God dat juist in deze tijd van gebroken relaties en scheidingen, jonge mensen elkaar trouw beloven en hun huwelijk voor God en de gemeente willen sluiten.

"Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid." (Romeinen 12 v 13)

We hadden God specifiek gevraagd of hij ons wilde laten zien wie er in ons huis zou verblijven deze zomer, zodat het specifiek tot zegen zou zijn. God beantwoordde ons verzoek en voor het gezin dat in ons huis kwam, was de tijd hier een geschenk! De man van het gezin kreeg 31 juli ontslag vanwege de situatie van het bedrijf. Een vakantie kan hij zich al jaren niet veroorloven en juist op dit moment in ons huis zijn gaf hem écht even rust en de gelegenheid om God te zoeken in deze nieuwe fase. Het gezin ervoer vrede in de situatie. Gods timing is perfect!

Zoals wij hen gastvrijheid konden bieden, zo zijn wijzelf ook gastvrij ontvangen in Nederland! Wat was het een voorrecht! We zijn rijk gezegend in Christus!

Enmaal thuis hebben we direct weer ons huis mogen openen voor verschillende mensen, om verschillende redenen, "God heeft de planning voor het nieuwe seizoen alweer klaar".

"Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van te voren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen." (Efeze 2v10)

Inmiddels zijn de kinderen weer naar de universiteit, beroepsopleiding en middelbare school. Drie maanden zomervakantie is heerlijk voor hen, maar het is ook lang. Bid mee dat ze licht zijn in hun omgeving en God hun ook zegent.

Spanje verlangt een opwekking

“Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.
Leg u toe op de gastvrijheid.” Romeinen 12 v 13



*geroepen om te wandelen in de werken die
God van te voren heeft bereid*



bruiloft Boaz en Noa



Henk voltrekt het huwelijk van Boaz en Noa



Inmiddels is de gebedsgroep van de moeders weer gestart, we committeren ons als christelijke moeders uit het dorp om dit schooljaar te bidden voor alle scholen (kinderen, personeel en beleid). Ook de vrouwenochten-den zijn weer begonnen, de mannengroep is weer van start evenals de activiteiten voor Oasis Church International. Bid alsjeblieft voor de visie van de kerk en voor eenheid in het leiderschap. We hebben alweer mogen counselen en er lopen wat coachingstrajecten. Ook zijn de online vergaderingen van het bestuur van ECM Spanje weer een feit! Net als anders willen we ook dit seizoen wandelen in de werken die God voor ons heeft voorbereid! Ons hart klopt voor de verspreiding van de liefde van Jezus in dit gebied en land, waar het zo droog is! Het is door

Gods Geest alleen dat we Zijn vertegenwoordigers kunnen zijn! Bid je mee dat we Gods stem herkennen in wat we wel en niet mogen doen, er is zo veel nood!

Op de step!

Op 12 oktober jl. waren Hanneke en Célia een kort weekend in Nederland om de jaarlijkse ECM-StepRace bij te wonen. Op die dag hebben zij, samen met een SUPERTEAM gestept voor de verspreiding van Jezus' liefde hier in Spanje. Met de opbrengst kan er voorzien worden in ons levensonderhoud en in onze missie: mensen bereiken met Jezus' liefde! Dank voor een gezegende dag en een mooie opbrengst. Wil je ons alsnog steunen, dan kan dat via: www.ecm nederland.nl/stepteam-knol

We wensen jou Gods steun en zegen in dit nieuwe seizoen! Moge Zijn liefde en genade weer jouw brandstof zijn voor iedere dag in alles wat je doet en vooral in wie je bent!

Groet en zegen,

*Henk, Hanneke,
Aliza, Senna,
Yaella en Célia*



Célia deed mee en haalde de 60 km



Hanneke en schoonzus stepten 50 km



*De route van de StepRace was
adembenemend mooi*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. Familie Knol is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hun steunen door een gift over te maken via www.ecm nederland.nl/iksteunknol of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Knol" ECM-Nederland - Maagdenburgstraat 18 7421 ZC - Deventer -Nederland 0570-637537

ecm nederland@ecmi.org
www.ecm nederland.nl

ANBI

ecm
Europa Het Leven brengen

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecm nederland.nl/privacy-statement