

**Zo klein,
zo onspectaculair,
zo saai...**



Beste broers en zussen,

De Patchworkgemeenschap ontwikkelt zich. Ze groeit en neemt taken en verantwoordelijkheden over. Ze viert en geniet samen. Ze vertelt over Jezus, zingt voor Hem en leert Hem te volgen. Eerlijk, eenvoudig, dagelijks. Luid en lekker chaotisch. We zijn zo dankbaar dat we dit mogen beleven!

Tegelijk zijn er veel aanvechtingen. Er zijn conflicten, mensen die tegen ons zijn, en zoveel verzoeken – vooral op het gebied van relaties, alcohol en drugs. Licht en duisternis, hoogtepunten en ‘ongelukken’ wisselen elkaar af. Dat was altijd al zo, maar nu lijkt het bijzonder intensief te worden. Alsof iemand het geen goed idee vindt dat de gemeente steeds zelfstandiger wordt ...

Onze droom en onze roeping was altijd al een zelfstandige gemeente, met leiding uit de wijk. Want wij geloven dat het voor Jezus geen probleem is om arme en laagopgeleide mensen tot geestelijke leiders te maken. En dat de kerk van de armen een groot getuigenis voor de samenleving en een verrijking voor onze toch wel erg welvarende kerken kan zijn.

In de afgelopen jaren werd deze droom steeds concreter. Als (zendings)team zijn we hiermee bezig geweest. Heel bewust en concreet hebben we steeds volgende stappen gepland om onszelf overbodig te

maken. Soms best moeilijk, want het gaat ook over onze eigen toekomst!

Tegelijk werd het ons steeds duidelijker dat wij als pioniers in de weg staan als we te lang blijven. Een groot deel van het dagelijks werk wordt allang gedaan door mensen die niet in de huidige leiding zitten. En ook het geloof verbreidt en groeit veel sneller wanneer mensen uit de wijk het doorgeven. Aan de andere kant is hun geloof nog zo jong.

Vorig jaar september zijn we daarom begonnen met een ‘leidersleergroepje’. Dit wordt intensief begeleid en opgeleid. Het bestaat deels uit mensen uit de wijk, deels uit (jonge) zendelingen. Samen hebben ze de levenservaring, het culturele begrip én de Bijbelkennis die voor de geestelijke leiding nodig zijn.

Met Pasen maakten we met deze groep een reis naar Nederland. Mede door financiële ondersteuning vanuit de Koningkerk (Deventer) maakten we in een heel gezegende tijd kennis met verschillende gemeentestichtingen in achterstandswijken. De groep kwam super geïnspireerd terug!

We vertrouwen op God, dat Hij met dit frisse leidersteam de volgende groeifase van het Patchwork Center zal leiden. Het team heeft de opdracht de gemeente los te maken van de invloed (afhankelijkheid) van ons, en tegelijk nieuwe leiders in de gemeenschap te zoeken en op te leiden.

Ook de visie voor gemeentestichting in onze deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is veel concreter geworden. Inmiddels hebben we 4-5 steden in onze omgeving ‘gevonden’, waar nauwelijks christelijke presentie is. Het kerkverband waarmee we samenwerken (FeGN) is daar helemaal enthousiast over. Samen dromen we van nieuwe gemeentes in de achterstandswijken van deze steden. Daar willen we buurman en buurvrouw worden – en het Goede Nieuws leven. Om zo samen te ontdekken hoe de gemeente van Jezus eruit zou kunnen zien.

Deze visie is voor ons ook heel persoonlijk geworden. Met de voorstelling hoe de gemeente zelfstandig wordt, groeide ook het gevoel dat wij mogen (of moeten) gaan. Maar waarheen?



nieuwe woning, nieuwe wijk, nieuwe gemeente

Oost Duitsland verlangt licht

Niet de schoonheid en de charme van de Oostzee.
Ook niet de roem en de vele mogelijkheden van
een metropool. Maar in alle beperktheid blijktbaar
wel de plek waar Jezus ons wil hebben.

Willen jullie met ons meebidden?

- voor het nieuwe leadersteam: Sandra, Sven, Inna, Theo en Anna -Leonie. Dat ze vervuld worden met de Heilige Geest (want meer heb je niet nodig).
- voor het oude leadersteam: dat allen ontdekken, waar Jezus hen wil hebben (want meer hoeft je niet te weten).
- voor het Patchwork Center: dat het jonge geloof groeit en sterker wordt dan de verzoeken.
- voor ons als familie: dat we genoeg energie en kracht vinden voor de overgang naar Hagenow in de drukste maanden van het jaar.



viering in het Patchwork Center - we zijn allemaal met elkaar verbonden



het Patchwork Center is 6 jaar oud



de leidersleergroep



onze wijk in Hagenow

We dachten, dat het vast wel Wismar zou worden. Een prachtig stadje aan de Oostzee met twee grote betonwijken. Begin oktober begonnen we naar een woning te zoeken. Maar: precies een dag later kwam er een aanvraag uit Berlijn, of we niet daar in een grote betonwijk zouden willen beginnen. En opeens waren we onzeker: die wijk in Berlijn, helemaal aan de rand van de stad en zonder kerk, duidelijk onderontwikkeld – precies daarvoor slaat ons hart, dat past bij Jezus. Waarom hadden we datzelfde gevoel ook niet in Wismar?

De maanden daarna wisselde ons gevoel voor Wismar en Berlijn elkaar af; we hadden bijzondere ontmoetingen en gesprekken in beide steden, maar voor geen van beide kregen we vrede.

Na Pasen hebben we heel concreet gebeden: als U wilt dat we deze zomer gaan, laat ons dan zien waar we naartoe moeten. Anders wachten we nog een jaar.

In dezelfde week kwam er een zeer duidelijk bevestiging: we vonden een woning, een open deur bij plaatselijke christenen en vooral: een achterstandswijk, die meteen ons hart veroverde. Niet in Wismar, niet in Berlijn, maar in Hagenow, een kleine, onopvallende stad in de buurt van Schwerin. Deze stad stond al lang op de 'lijst', maar eigenlijk leek dat ons maar niks. Zo klein, zo onspectaculair, zo saai. Niet de schoonheid en de charme van de Oostzee. Ook niet de roem en de vele mogelijkheden van een metropool. Maar in alle beperktheid blijktbaar wel de plek waar Jezus ons wil hebben. En dat te weten, geeft ons moed en vertrouwen.

We zijn ontzettend dankbaar, dat we zo'n duidelijke bevestiging hebben gekregen. Deze zomer hopen we te verhuizen. Sebastian en Levi zijn er

helemaal enthousiast over. Samen hebben we er zin in om deze bijzondere wijk en de vele interessante mensen die daar leven te ontdekken.

Tegelijk liggen er ook nog een aantal taken in het Patchwork Center. Op 15 september is de officiële leiding-overgave gepland. Tot de volgende zomer (2025) zullen we het nieuwe leadersteam blijven ondersteunen. Ook zal Kseniya nog af en toe bij het jeugdwerk en Christiaan bij de muziek helpen. Zo hoeft het nieuwe team niet meteen alles zelf te doen.

In het komend jaar willen we ook extra tijd inplannen om terug te kijken op de afgelopen veertien jaar. Er is zoveel gebeurd. Goed, om daarbij stil te staan – voordat het weer druk wordt! Ook willen we jullie graag bezoeken. De vorige tournee is al een tijd geleden. We zien ernaar uit jullie te ontmoeten en enkele van de vele bemoedigende verhalen te kunnen delen!

Maar voordat het zover is, liggen er nog twee heel drukke zomermaanden voor ons.

*Christiaan, Kseniya
Sebastian & Levi*

COLOFON

European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Christiaan en Kseniya zijn financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via www.ecmnederland.nl/geven of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds Kooiman"

ECM-Nederland - Maagdenburgstraat
18 - 7421 ZC Deventer - Nederland
0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

christiaan.kooiman@ecmi.org
kseniya.kooiman@ecmi.org

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving:
www.ecmnederland.nl/privacy-statement

ANBI

ecm
Europe's Lastinger