



## Toulon-sur-Arroux, Augustus 2024

Fam. A. Markusse  
1a, Impasse des Oiseaux  
71320 Toulon-sur-Arroux  
Frankrijk  
Tel.: 0033 954416944  
amarkussesr@gmail.com

Beste familie en vrienden,  
Toen ik de vorige brief (december 2023) nog eens doorlas, dacht ik: eigenlijk is er niet veel nieuws te melden. Waarover moeten we deze keer schrijven? Bij nader nadenken is het toch de moeite waard terug te komen op dezelfde onderwerpen.



### Onze buren

De hond van de overbuurman is langzamerhand een obstakel geworden in het onderhouden van het contact. In plaats van te kalmeren, nu hij meer gewend is geraakt aan z'n nieuwe baas en omgeving, werd hij steeds agressiever. En dat voor een hond die van z'n baas de naam Plato heeft gekregen! Hij is bepaald niet erg filosofisch van nature! De buurman heeft bordjes moeten plaatsen: "Let op de hond!" Ook heeft hij een tweede hek geplaatst, op twee meter van de bestaande afrastering aan de kant van onze *impasse* (= doodlopend weggetje), zodat Plato er niet tegenop kan springen als er iemand langs komt. Bovendien werkte de huisbel bij het hek niet en kon ik dus de voordeur niet bereiken. Gevolg: we hebben weinig contact gehad.

Laatst was ik bezig de garage te beitsen aan de kant van onze *impasse*. De andere buurman, die van het kaartje met de beleefde weigering van het evangelisatieblad, kwam langs. We maakten een praatje. Ik ben teruggekomen op wat hij had geschreven, het argument dat op twee manieren kon worden opgevat. Hij herinnerde het zich niet goed, maar het interesseert hem er op terug te komen. Spontane ontmoetingen zijn zeldzaam, omdat hij dieper in de *impasse* woont. Als na de vakanties het bezoek bij hem minder wordt zal ik eens naar hem toestappen.

Onze allernaaste buurvrouw heeft ondertussen de hoge leeftijd van 97 jaar bereikt. Deze dame woont nog steeds alleen, want ze wil niet naar het plaatselijke

bejaardencentrum verhuizen. Ze kan al twee jaar lang haar handen nauwelijks gebruiken. Drie tot vier keer per dag komt er hulp, o.a. om het eten klaar te maken. Kort geleden is ze weer opgenomen in het ziekenhuis, deze keer voor een operatie. Die is goed verlopen. Maar gisteren kregen we de bevestiging van haar dochter dat ze niet naar haar huisje kan terugkeren. Ze weet dat wij 'gelovig' zijn, maar daarover heeft ze nooit verder willen praten. Dat doet een beetje pijn. Jezus zegt dat wij een licht in de wereld zijn (Matth. 5:14). Soms vraag ik me af of wij zo weinig licht geven, of dat de duisternis hier zo dicht is. Hoe het ook zij, kenmerkend voor het platteland is dat het leven maar heel weinig, of heel langzaam verandert. Die stabiliteit doet soms goed, maar soms zou je ook verandering wensen, en zeker op geestelijk terrein. Onnodig u te zeggen dat het binnenlandse politieke tumult en de buitenlandse onrust eigenlijk geen invloed hebben op onze leefomgeving. De Olympische Spelen zorgden er trouwens voor dat al het andere nieuws in de media naar een derde of vierde plaats werd gedrongen. Maar ieder is weer bezig de draad op te pakken om begin september op de eerste plaats de staan!

### Dienst in de gemeenten

Aanstaande zondag moet ik de laatste tweetalige kerkdienst van het seizoen leiden, in Autun. Sinds een aantal jaren organiseert de protestantse gemeente deze diensten in het Nederlands en het Frans. Dikwijls zijn er dan meer Nederlanders dan Fransen in de kerk. Het idee van deze tweetalige diensten komt niet van ons, maar van een Nederlands echtpaar, wat jonger dan wij, die in het naburige departement wonen. Zij verzorgen ook de vertaling Frans – Nederlands.

Zoals bijna ieder jaar heeft de evangelische gemeente van Montceau-les-Mines een gemeenteweekend georganiseerd. Dat was half juni, en voor de derde keer in een vakantiecentrum even ten oosten van de stad. Dit jaar stond het weekend in het teken van het afscheid van het Amerikaanse echtpaar, stichters van de gemeente, zo'n dertig jaar geleden. Sinds 9 of 10 jaar woonden ze niet meer in Montceau, maar in Paray-le-Monial. Nu hebben ze de huur van hun woning opgezegd en komen dus niet meer terug voor hun halfjaarlijkse verblijf in Frankrijk. Wel zal David periodiek overkomen voor medische controle in het academisch ziekenhuis van Dijon. Die controles blijven belangrijk, door twee ingrijpende operaties die hij daar heeft ondergaan. Hij blijft dan iedere

keer een week; we zullen hem zeker in de diensten zien. Men zoekt iemand die het evangelisatiewerk dat David en Suzie begonnen waren in Paray-le Monial kan opvolgen. Maar dat houdt niet in dat er hulp komt voor de gemeente in Montceau.



Vorige keer schreef ik dat de gemeente door een moeilijke tijd heengaat. Daar komt nog bij dat één van de oudsten (ook in letterlijke zin), die dikwijls de prediking voor zijn rekening nam, ook ernstige problemen met z'n gezondheid heeft. Hij is verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis in het laatste halfjaar. Bovendien loopt hij steeds moeilijker.

Ondanks de situatie geloof ik dat ik niet meer kan doen ik deze gemeente. De laatste twee jaar preek ik er ongeveer ééns per maand. In januari ben ik een serie begonnen over de eerste elf hoofdstukken van Genesis, en dit onderwijs beantwoordt kennelijk aan een behoefte. Maar de voorbereiding vraagt ook veel tijd, en de beschikbare tijd neigt naar vermindering toe.

## Onze gezondheid

Tot slot onze eigen gezondheid. Laatst zei ik tegen onze huisdokter, na het halfjaarlijkse consult: "Ik vind dat ik het aardig goed maak voor m'n 83 jaar". Daar was ze het mee eens. Wat Anne Marie betreft is dat helaas minder waar. Ze moet eigenlijk 'inleveren' op alle niveaus, en dat is niet erg verheugend, in de eerste plaats voor haarzelf. Maar als je bedenkt dat ruim dertig jaar geleden de medische wetenschap geen hoop op genezing meer kon bieden ... en ze is er nog steeds! Tientallen jaren is ze nog actief

bezig geweest, ook in het verspreiden van het Goede Nieuws. Een genade van de Heer, want niemand durfde rekenen op herstel.

Sinds een klein jaar hebben we hulp in de huishouding, twee uur per week, met subsidie van 'de zorg'. De sociaal werkster die ons is komen bezoeken schreef in haar rapport: "et pour le répit de l'aidant". Ik meen dat je dat kunt vertalen met: "en ter verlichting van de taak van de mantelzorg". Ja ja, ik leer nieuwe woorden in het Nederlands! Weet u trouwens wat een 'latei' is? Dat woord heb ik gisteren geleerd van onze Nederlandse vrienden die m'n preek vertaald hebben. Ik heb gesuggereerd misschien daarvoor in de plaats 'bovendorpel' te gebruiken.

Onze zoon Timothée heeft vanmorgen gebeld om te vragen of hij in de komende week op bezoek kan komen. Als gezin komen ze juist terug van vakantie, zijn vrouw moet weer aan het werk en de dochters aan de studie, maar hij heeft kennelijk nog vrij. Het zal fijn zijn hem weer eens te zien, temeer omdat de telefoonverbinding om onbekende redenen nogal slecht is de laatste tijd.

Hiermee gaan we dan maar stoppen; u heeft zo weer een indruk van hoe het hier reilt en zeilt. We wensen u toe vast te vertrouwen op Gods almacht. Dat houdt in dat er Hem niets uit de hand loopt, al zijn wij (terecht) ongerust als we bedenken wat er allemaal kan gebeuren in de wereld, met zoveel dreiging, en in ons eigen leven. We hebben maar heel weinig dingen in de hand. Zelfs ons eigen vertrouwen niet. Maar Hij omringt allen die Hem toebehoren.

Hartelijke groeten van Anne Marie en Bram Markusse



layout: Abraham Markusse jr. - fotos: A. MARKUSSE

Bram en Anne-Marie Markusse zijn financieel deels afhankelijk van giften. U kunt hen steunen door een gift over te maken via <http://www.ecmnederland.nl/geven> of via IBAN NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "**Fam. Markusse**".

**European Christian Mission (ECM)** is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons.

ECM is voor haar werk afhankelijk van giften.

ECM-Nederland is deelnemer van de EZA en de EA en is een ANBI-erkende instelling.

Giften zijn daarom belasting aftrekbaar.

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer Nederland - 0570--637537

[ecmnederland@ecmi.org](mailto:ecmnederland@ecmi.org) - [www.ecmnederland.nl](http://www.ecmnederland.nl)