

**Bid, en u zal gegeven worden;
zoek, en u zult vinden; klop, en er
zal voor u opengedaan worden.**

Mattheüs 7: 7



Beste vrienden,

**“Nächste Station: Ribnitz-Damgarten-west.”
‘Mooi’, denk ik na een dagje Schwerin.
‘De treinrit zit er weer op. Ik ben weer thuis.’**

Thuis

Ruim een halfjaar woon ik nu in Ribnitz-Damgarten, en in die tijd ben ik er aardig thuisgeraakt. Ik ben inmiddels gewend aan de koele Oostzee-wind, en ben al bij heel wat mensen over de vloer geweest. De eerste weken na mijn verhuizing verliepen goed. Verschillende mensen uit mijn nieuwe gemeente ‘die Brücke’ boden mij meubels en andere spullen aan voor in mijn nieuwe woning. Daardoor leerde ik in korte tijd meerdere mensen uit de gemeente kennen, en kon ik mijn woning al snel mooi inrichten.

Bevestiging tot predikant

Bij die Brücke heb ik een aanstelling als pastor voor 50 procent. Mijn officiële bevestiging als predikant moet echter nog plaatsvinden. De Christelijke Gereformeerde Kerk van Ermelo heeft mij beroepen met het oog op een uitzending naar Ribnitz-Damgarten, en ik heb dat beroep dankbaar aangenomen. Op zaterdag 1 juni staat mijn bevestigingsdienst gepland. Vanaf dat moment zal ik officieel als predikant binnen de CGK werkzaam zijn. De CGK van Ermelo zal mijn loon met achthonderd euro per maand uitbreiden, zodat mijn aanstelling bij die Brücke naar vierenzestig procent kan worden uitgebreid.



Eén van de vele koolzaadvelden in de omgeving

Nederlandse kerstpakketten

Diezelfde kerk in Ermelo heeft mij het afgelopen jaar al op verschillende manieren geholpen bij mijn werk in Oost-Duitsland. Zo zijn er in de kerk Nederlandse kerstpakketten samengesteld voor die Brücke. Een gemeentelid heeft die kerstpakketten naar Duitsland gebracht, en samen hebben wij ze vervolgens uitgedeeld aan de bezoekers van de kerstavonddienst. De kerstpakketten die overbleven hebben we thuisgebracht bij mensen die niet in de dienst aanwezig waren. Zo hebben we veel mensen blij kunnen maken. Vooral de Nederlandse kaas was erg geliefd. Verschillende mensen gaven later aan dat die echt heel lekker was.

Voetbalschoenen

Na kerst heeft de CGK van Ermelo ook voetbalschoenen ingezameld. In mijn wijk is een voetbalveldje met kunstgras en mooie grote goals. Ik voetbal daar weleens, en zie dan dat veel jongens daar met echte voetbalschoenen voetballen. Er zijn echter ook kinderen die daar geen geld voor hebben. Eén van die kinderen komt regelmatig bij ons in de kerk. Ik ontmoet hem weleens op straat, en hij vraagt dan altijd wanneer we weer een feest hebben. In onze kerk hebben wij een gebedsbox waar je een briefje met je gebedspunt in kunt doen. Deze jongen heeft daar een briefje ingedaan met de wens dat hij graag voetbalschoenen zou willen hebben. Dat gebed is nu verhoord, want bij de ingezamelde voetbalschoenen zat ook een paar dat hem paste. Wilt u bidden dat deze jongen Jezus mag leren kennen?

Brücke Kids en Brücke Teens

Deze jongen is ook vaste gast bij onze maandelijkse kinderclub ‘Brücke Kids.’ Met deze club richten we ons vooral op kinderen uit de buurt die Jezus nog niet kennen. Bij Brücke Kids doen we spellen, zingen we liederen en vertellen we een Bijbelverhaal. Een deel van de kinderen die hieraan meedoen is buitenlands; een ander deel Duits, waarvan sommige extreem-rechtse ideeën hebben. Bijzonder dat deze twee groepen elkaar bij ons ontmoeten, en dat we hen over Jezus mogen vertellen. Vaak zijn er ook tieners bij dit kinderprogramma. Eén keer kwam er zelfs een hele groep binnen toen we aan het eten waren. Het leek me daarom mooi om ook een club voor tieners op te starten met de naam Brücke Teens. In het voorjaar ben ik daar met een

European Christian Mission
mei 2024 - nr.7
nieuwsbrief

DOMINIK de BRUIJNE IN DUITSLAND



De Nederlandse kerstpakketten vielen in de smaak



Folders bezorgen



Rond kerst overstroomde het kloosterpark van Ribnitz



Nieuwe voetbalschoenen

medewerkster aan begonnen, en het loopt tot nu toe goed. Er komen meestal zo'n vijf tot zes jongeren, en we hebben het erg gezellig met elkaar.

Mannenkring

Naast een tienerclub hebben we ook een mannenkring opgestart. Bij mij leefde al langer de wens om een huiskring te starten, maar ik wist nog niet hoe. Daarom bad ik God om mij daarin te leiden, en dat heeft Hij gedaan. Aan het begin van het jaar richtte een vrouw uit de gemeente een kring op, waarvoor vrouwen zich via een lijst konden aanmelden. Een ouderling was benieuwd of er ook bij de mannen animo zou zijn voor een kring, en legde een lijst neer waarop mannen zich konden intekenen. Vervolgens vulden vijf mannen hun naam in op deze lijst. Zelf was ik nooit op het idee gekomen een mannenkring op te richten, maar nu er zo'n interesse was, leek het me een goed idee om hiermee aan de slag te gaan. De mannenkring is een succes. We komen eens in de twee weken bij elkaar in een groot huis op het platteland, en voeren goede gesprekken over het geloof en andere zaken.

Patchwork Center

Het is mooi om te zien hoe de gemeente in Ribnitz-Damgarten zich ontwikkelt, en dat ik daaraan mag bijdragen. Ook de gemeente in het Patchwork Center in Schwerin, waar ik eerder werkte, groeit. Ik kom daar nog weleens, en word dan altijd heel hartelijk begroet door de mensen. In de zomer staat er een doopdienst gepland waarin meerdere mensen die ik ken zich willen laten dopen. Ik heb alvast een slaapplek in de buurt van het meer gereserveerd waar de doop zal plaatsvinden, zodat ik er vanaf het begin bij kan zijn.

Veelzijdig werk

Zoals u kunt lezen is mijn werk hier in Oost-Duitsland veelzijdig. Naast wat ik al heb beschreven, leid ik samen met een vrouw van die Brücke een jeugdhuiskring. Verder speel ik regelmatig viool in onze zondagse diensten, ook als ik moet preken. En aan het begin van het jaar heb ik een heleboel folders met het programma

van die Brücke verspreid. Daar stond ook een kort interview met mij in, zodat de mensen in de stad mij een beetje konden leren kennen.

Steun

Die Brücke is lid van het kerkverband Freie evangelische Gemeinde in Norddeutschland (FeGN). Nu ik als CGK-predikant naar een FeGN-gemeente word uitgezonden, ben ik in overleg met mijn zendingsorganisatie ECM over de transitie naar de FeGN.

In mijn volgende nieuwsbrief hoop ik u daar verder over te informeren, zodat u ook in de toekomst betrokken kunt blijven bij het bouwen aan Gods kerk in Oost-Duitsland.

In ieder geval wil ik allen die mijn werk de afgelopen jaren financieel, met gebed of op andere wijze ondersteund hebben, hartelijk bedanken. Met uw steun heeft u een belangrijke bijdrage verleend aan mijn missionaire werk in Duitsland.

Hartelijke groeten,

*Dominik
de Bruijne*

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag.

Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons |

Dominik de Bruijne is deels financieel afhankelijk van giften. Je kunt hem steunen door een gift over te maken via

www.ecmnederland.nl/geven of via IBAN: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "fonds de Bruijne"

ECM-Nederland -
Maagdenburgstraat 18 - 7421 ZC
Deventer - Nederland 0570-637537

ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement

ANBI

ecm
Europees Kerkelijk Zendingen